



ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ!!!

Είναι δικαίωμά μου;
δικαίωμα;;;

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016

Α΄ ΛΥΚΕΪΟΥ

13 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΞΕΝΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Θεατρικό «ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ»

Συμμετέχοντες μαθητές

Μαριάννα Δημάρατου

Αγγελική Δημητρακάκη

Ανδριάννα Θεοχάρη

Ειρήνη Θεοχάρη

Φωτεινή Κρομούδα

Χαράλαμπος Μανωλάκογλου

Ρόμπερτ Μαρίν

Ορέστης Μασκλαβάνος

Εδουάρδος Μπατής

Παναγιώτης Νταής

Ζινάιντα Ντιμπίζεβα

Λεωνίδα Παναγιωτούλας

Δέσποινα Παπαδέλλη

Χριστόφορος Παππάς

Γεωργία Πιέρρου

Θεοδώρα Σαββίδου

Κωνσταντίνα Στάμου

Κωνσταντίνα Σωφρονίου

Φραντζέσκα Χότζα

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ



Είναι δικαίωμα μου ;



δικαίωμα ;



ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

*Τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν
όλους τους ανθρώπους
ανεξάρτητα από το χρώμα , το φύλο
και την εθνικότητα τους.*

*Δεν έχει σημασία
ποιος είσαι και που ζεις.*

*Τα ανθρώπινα δικαιώματα
ανήκουν στην ίδια τη φύση του
ανθρώπου και χωρίς αυτά, δεν
θα μπορούσαμε να ζήσουμε ως
ανθρώπινα όντα.*

Είναι «δικαιώματα»
γιατί είναι πράγματα
που σου επιτρέπουν

να είσαι, να κάνεις και να έχεις.

Η Οικουμενική Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των
Ηνωμένων Εθνών, προέκυψε
από τις φρικαλεότητες του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου και
υπογράφηκε το **1948** για να
διαμορφώσει μια κοινή αντίληψη
των ατομικών δικαιωμάτων.

**«Ωραία τα γράφετε»,
θα μας πείτε,
«όλα αυτά τα ξέρουμε».**

**Γι' αυτό και εμείς σήμερα
θα σας μιλήσουμε
για όσα γνωρίζαμε, αλλά
και για όσα μάθαμε μέσα από
τη μελέτη μας,
το γράψιμο
και το βίωμα.**

**..... μάλλον θα μιλήσουν
άλλοι,
μέσα από εμάς,
γι' αυτά που απολαμβάνουν
και για όσα στερούνται...**

**Είναι άντρες , γυναίκες και
παιδιά όπως εμείς,
και ο καθένας έχει τη δική
του ιστορία .**

*Τα ανθρωπινά δικαιώματα είναι τελικά
μόνο μια λίστα από άρθρα???*

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΜΗ



ARTEMIS



Είμαι η Άρτεμις. Όταν ήθελα να ακολουθήσω τα όνειρα μου δεν με άφησαν, δεν μου επέτρεψαν να διαλέξω εγώ τι ήθελα να κάνω με τη δική μου ζωή. Οι γονείς μου ήθελαν απλά να γίνω ότι είναι κι εκείνοι.. *“Νομική και ιατρική είναι το μέλλον σου”* μου έλεγαν”.

Δεν αποδέχτηκαν ποτέ ότι αγαπώ την ζωγραφική κι ότι ήθελα να ανοίξω την δική μου γκαλερί. Κι όμως έγινε το δικό τους.

Σήμερα κάνω την πρακτική μου στο ιατρικό του πατέρα μου..

Μου στέρησαν το δικαίωμα να κάνω τις επιλογές μου, να ακολουθήσω τα θέλω μου..

Ακόμα δεν τους έχω συγχωρέσει!

Ήταν δικαίωμα μου;

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ



ΔΗΜΗΤΡΑ



Έγραφα σε κάθε σελίδα των σχολικών βιβλίων το όνομα του, ζωγράφιζα καρδιές και ονειρευόμουν να έρθει να μου μιλήσει.

Εγώ και ο δικός μου κόσμος ένιωθα ασφάλεια εκεί, δεν κινδύνευα από κανέναν...είχα και ένα τετράδιο που έγραφα ποιήματα για εκείνον..

Μια μέρα το τετράδιο χάθηκε από την τσάντα μου, πέρασε από χέρι σε χέρι..... Γελάκια, μυστικά και βλέμματα στο προαύλιο και στους διαδρόμους...έφτασε και στον Νίκο...μου το επέστρεψε χαμογελώντας 'ευχαριστώ γράφεις ωραία' μου είπε.....Τότε πήρα θάρρος και έδιωξα τους ξένους από τον κόσμο μου με κλοτσιές ...

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ!!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ



ΝΚΑΓΙΑΟΥΑ



Ήταν η πιο τρομακτική νύχτα της ζωής μου . Η λέξη φόβος τρομοκρατείται μπροστά σε εκείνη τη βραδιά που ο στρατός εισέβαλε στο χωριό μας . Με άρπαξαν με τη βία από την αγκαλιά της μάνας μου και με έσυραν σε ένα φορτηγό γεμάτο παιδιά . Δεν την ξαναείδα από τότε.

Μας πήγαν σε ένα μακρινό στρατόπεδο και μας έντυσαν με ρούχα στρατιωτών. Κανείς δεν τολμούσε να τους φέρει αντίρρηση ,καταλαβαίναμε απ' το βλέμμα τους και μόνο ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Μας φόρτωσαν ασήκωτα όπλα και μάθαμε να τα χρησιμοποιούμε ,μόνο οι ικανοί τα κατάφερναν οι υπόλοιποι ήταν απλά βάρος .Αν και παιδιά στην ηλικία ,ζούσαμε σαν στρατιώτες.

Όταν μια νύχτα μας επιτέθηκαν ήταν η ευκαιρία μας να αποδράσουμε .

Οι περισσότεροι τα καταφέραμε, η αντίπαλη επίθεση ήταν ο καλύτερος αντιπερισπασμός ενώ εμείς τρέχαμε πανικόβλητοι ανάμεσα σε σφαίρες και βόμβες . Άραγε θα τα καταφέραμε εκεί έξω ολομόναχοι σκεφτόμασταν όμως δεν μας ένοιαζε ήμασταν ελεύθεροι πια δεν θα μας ανάγκαζε κανείς κανείς σκοτώσουμε .Δεν επιστρέψαμε ποτέ σπίτι ,ακόμα ζούμε μόνοι μας .

Είμαι ο Νκαγιαουα απ' την Ουγκάντα και στα 11 μου με ανάγκασαν να γίνω στρατιώτης για να επιβιώσω .

Ήταν δικαίωμα μου;

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ!!



ΑΛΙΚΗ



Εγώ είμαι η Αλίκη.

Γι αυτό το εγώ πολλοί με λένε εγωκεντρική, εγώ λέω πως απλά είμαι ο εαυτός μου, άνθρωπος αυθόρμητος, κοινωνικός και ειλικρινής. Έχω και τις παραξενιές μου βέβαια, επίμονη και καθόλου υπομονετική, αλλά.... σας ξαναλέω τον αγαπώ τον εαυτό μου και οι άλλοι με αποδέχονται γι αυτό που ακριβώς είμαι... με το σκουλαρίκι στην μύτη, με τις φευγάτες μουσικές που ακούω, τον ενθουσιασμό και τις κλειστές στιγμές μου!

Η ταυτότητα μας δεν είναι μόνο αστυνομική ,την φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι και είναι μοναδική και πολίτιμη.

ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!!!!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το δικαίωμα στην εργασία



είναι
θεμελιώδες
ανθρώπινο
δικαίωμα

ΘΩΜΑΣ



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ & ΤΙΣ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



KATIANA



Ονομάζομαι Κατιάνα και είμαι μια τσιγγάνα 16 χρονών.

Η παιδική μου ηλικία ήταν γεμάτη δυσκολίες μιας και εγώ και η οικογένεια μου περιπλανιόμασταν για καιρό μέχρι να καταφέρουμε να εγκατασταθούμε στην Ελλάδα. Όταν επιτελούς άρχισα το σχολείο πολλά παιδιά με κορόιδευαν για τα ρούχα μου, το χρώμα μου και ακόμα τη σπαστή ελληνική προφορά μου. Εγώ όμως δεν ήθελα να αλλάξω . Με έκαναν να νιώθω διαφορετική παρόλο που οι διαφορές μας δεν ήταν και τόσο μεγάλες .

Τώρα θέλω να τελειώσω το σχολείο και να πάω στο πανεπιστήμιο για να ακολουθήσω το όνειρο μου να γίνω γιατρός. Θέλω να φοράω τα ρούχα που μου αρέσουν αυτά της φυλής μου. Νιώθω περήφανη γι αυτό που είμαι και δεν θέλω να αλλάξω.

Εσείς αλλάξτε αποδεχτείτε με ! Είμαστε όλοι άνθρωποι ίσοι και
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ !!!

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ



PAKIM



Με λένε Ρακίμ, είμαι 15 χρόνων και σαν σήμερα θυμάμαι την τελευταία μέρα που είδα τους γονείς μου. Ήταν μια μέρα κανονική, άλλα μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε μια μέρα χάους και τρόμου. Ξαφνικά άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι ακούγοντας τους δυνατούς πυροβολισμούς, και τα αεροπλάνα από πάνω μας έσπερναν τον θάνατο.

Οι γονείς μας γρήγορα με κομμένα τα ποδιά μάς πήραν έμενα και τον αδερφό μου και πήγαν σε ένα σημείο όπου υπήρχε πολύς κόσμος. Μας επιβίβασαν σε μια βάρκα. Η θάλασσα γεμάτη κύματα και τον νερό να μπαίνει στην βάρκα. Άνθρωποι να πέφτουν στο νερό και να ικετεύουν για βοήθεια. Εγώ και ο αδερφός μου κρατιόμασταν σφικτά για να μην χάσουμε ο ένας τον άλλον.

Μετά από μέρες χωρίς φαγητό και νερό φτάσαμε σε ένα νησί όπου εκεί μας βοήθησαν και μας έστειλαν σε μέρος στο οποίο είμαστε μέχρι και σήμερα. Περιμένουμε εδώ και ένα χρόνο πότε θα ξαναantikρίσουμε τους γονείς μας. Είναι δικαίωμα μου να ζω μαζί με την οικογένειά μου;;

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ



ПЕНТРО



Τρομοκρατήθηκαν, φαινόταν στον τρόπο που μιλούσαν.Εγώ όμως είχα πάρει την απόφασή μου και ήταν οριστική!Φέρνοντας αλήθειες στο φως της δημοσιότητας ήξερα που θα κατέληγα,πράγματα μη αποδεκτά από αυτούς,αυτούς που ελέγχουν όλο τον κόσμο. Εγώ όμως δεν είχα σκοπό να πω ψέμματα στο λαό όπως κάνουν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο και μερικά παραπάνω κρυφά χρήματα.Ο λαός είχε αφυπνιστεί επιτέλους και αυτό δεν τους βόλευε βέβαια....Ναι, ήξερα πως θα με τιμωρούσαν και πολύ σκληρά μάλιστα αλλά αυτό που τελικά έγινε δεν το είχα φανταστεί ποτέ.Περίμενα να δικαστώ όπως κάθε κατηγορούμενος. Να ακούσουν τι είχα να τους πω, όμως δεν έγινε καμία απολύτως δίκη.Πήραν έτσι εύκολα την απόφαση να με σκοτώσουν, να με βγάλουν από τη μέση....Δυστυχώς ξεγέλασαν και πάλι το πλήθος και οι άνθρωποι έπεσαν και πάλι στο γλυκό ύπνο. Μην τους αφήνετε να ελέγχουν τις ζωές μας,είμαστε όλοι άνθρωποι ίσοι. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ!!!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ



IPINA



Με λένε Ιρίνα. Είμαι 20 ετών και κατάγομαι από ένα μικρό χωριό της Ρωσίας.

Έχω AIDS. Οι άνθρωποι στο χωριό με θεωρούσαν μολυσμένη και επικίνδυνη. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Πήρα την απόφαση να μετακομίσω σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Ρωσίας όπου οι άνθρωποι δεν με θεωρούν επικίνδυνη. Οι γιατροί μου έχουν χορηγήσει φάρμακα τα οποία με έχουν βοηθήσει πολύ. Η κατάσταση μου γίνεται όλο και καλύτερη. Σήμερα είμαι παντρεμένη. Έχω βρει έναν άνθρωπο ο οποίος χωρίς προκαταλήψεις στέκεται δίπλα μου και με στηρίζει. Δεν φοβάμαι να ζήσω. Φοβάμαι να κάνω παιδιά, όμως είμαι αισιόδοξη για το αύριο.

Το να είσαι ασθενής του έιτς δεν σημαίνει ότι δεν έχεις δικαίωμα σε μια καλή ζωή, ίσα ίσα.....

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ!!!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ



Ένα στα πέντε παιδιά
στην Ευρώπη θύμα σεξουαλικής βίας

ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ



Εμένα με λένε Ωραιοζήλη και η αλήθεια είναι ότι τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο μου τον περνάω βγάζοντας φωτογραφίες και τις αναρτώ στο ίντερνετ... Την τελευταία φορά μπήκα σε μεγάλους μπελάδες. Ήθελα να ανεβάσω μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Το σώμα μου φαινόταν πολύ επειδή ήμουν στην παραλία. Κάποιος όμως από τους "διαδικτυακούς" μου φίλους πήρε την φωτογραφία και την έστειλε σε μια άλλη σελίδα. Εκεί άρχισαν τα πράγματα να περιπλέκονται... Άρχισαν τα πράγματα να περιπλέκονται, παραποίησαν την φωτογραφία μου, την κάναν να φαίνεται προκλητική και καλούσαν τους χρήστες να την αναδημοσιεύσουν. Τρόμαξα.. Μετά άρχισαν να φτάνουν μηνύματα αγνώστων που έλεγαν πόσο πολύ τους άρεσαν και με τον τρόπο τους απαιτούσαν να στείλω κι άλλες.

Ντρέπομαι, δεν ξέρω που να απευθυνθώ. Είναι δικαίωμά μου;;;

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ



TANIA



Απο τα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι δε δέχονταν τα παιδιά με αναπηρία. Σήμερα όσα παιδιά είναι διαφορετικά έχουν το δικαίωμα να κάνουν όσα πράγματα κάνουν και οι υπόλοιποι. Με λένε Τάνια και είμαι πραγματικά πολύ τυχερή. Έχω μια οικογένεια που με αποδέχεται και ένα σχολείο που με στηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο να έχουν τις ίδιες δυνατότητες όπως εγώ. Γιατί.....ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΪΩΜΑ ΜΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ



IQANNA



Λέγομαι Ιωάννα και πάω Ά Λυκείου.

Γενικά ζω ήσυχα βγαίνω τα Σαββατοκύριακα γιατί καθημερινές δεν προλαβαίνω. Έχω διάβασμα. Βασικά έχω διάβασμα για το σχολείο και το απόγευμα φροντιστήριο για να διαβάσω καλύτερα για το σχολείο. Τώρα που το σκέφτομαι μετά το σχολείο διαβάζω για το φροντιστήριο μην είμαι μέτρια εκεί που μαθαίνω πως να είμαι καλή στο σχολείο. Πάντως εγώ είμαι μέτρια και στα δύο. Είμαι καλή στα αγγλικά όμως . Μόνο στο τέλος κάθομαι λίγο στο ίντερνετ. Τις προάλλες ας πούμε είχα πέσει πάνω σε ένα άρθρο που έλεγε ότι η δικιά μου η γενιά το μόνο που κάνει είναι να είναι κολλημένη σε μια οθόνη. Μα καλά υπάρχει ακόμα κόσμος που το αμφισβητεί; Γιατί να γράψεις ολόκληρο κείμενο για κάτι που αποτελεί καθημερινό τοπίο που δημιουργήσες κι εσύ ο ίδιος; Θα έστελνα μήνυμα στη Μαρία να το συζητήσουμε αλλά δεν πρόλαβα..

Είμαι μαθήτρια κι έχω δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο.

Δικαίωμα;

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



ΜΑΛΑΛΑ



Με λένε Μαλάλα.

Σε πολλές χώρες η εκπαίδευση των κοριτσιών είναι ένα μεγάλο ζήτημα... Ο πατέρας μου είναι δάσκαλος και ήταν αυτός που με έκανε να συνεχίσω κανονικά τη ζωή μου επιστρέφοντας στα θρανία ακόμα πιο δυνατή, μετά τη σφαίρα που δέχθηκα στο κεφάλι από τους Ταλιμπαν. Αγωνίστηκα και κέρδισα εκείνη τη μάχη. Σήμερα αγωνίζομαι καθημερινά για να πείσω και να εμπνεύσω κορίτσια απ' όλο τον κόσμο να πάμε σχολείο. Πρέπει να αρνηθούμε τη σιωπή, να πολεμήσουμε και να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας αυτό!

Γιατί το να καθόμαστε στα θρανία μας, διαβάζοντας τα βιβλία μας, ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ!!

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ



NOPA



Πίσω από τις κλειστές πόρτες κρύβονται μυστικά που ο κόσμος αγνοείτο. Το ξέρετε. Πίσω από μια τέτοια πόρτα κλείστηκα, ταπεινώθηκα, πουλήθηκα.

Είμαι η Νόρα. Έφτασα στη χώρα σας 18 ετών γιατί ένας φίλος μας είπε στην οικογένεια μου ότι αναζητά νταντά από την Μολδαβία για τα παιδιά του. «Δική μας» είπε «θέλω». Δεν έφτασα ποτέ σε αυτό το σπίτι. Με έγδυσαν από όνειρα και ελπίδες. Με έντυσαν προκλητικά και έμεινα φυλακισμένη 3 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι με κλειστά παράθυρα. Ζηλεύω τα παιδιά που πήγαν σχολείο, που έκαναν κοπάνα από το σχολείο, που είχαν παρέες και όνειρα. Όταν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι εγώ φώναζα, τραγουδούσα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...δικαίωμα???

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ



Ονομάζομαι Αλεξάνδρα.

Γεννήθηκα και ζω ως σήμερα στα 24 μου χρόνια στην Αθήνα την πρωτεύουσα μίας χώρας όπου το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας είναι κατοχυρωμένο και σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Πριν από 4 χρόνια αποφάσισα πως θέλω να είμαι βουδίστρια και θέλησα να το επισημοποιήσω όπως και να ασκώ τα λατρευτικά μου καθήκοντα. Το δεύτερο μέρος δεν απαιτούσε πολλά παρά μόνο ένα τετραγωνικό μέτρο, ένα μαξιλάρι, ένα χρονόμετρο και μερικά λεπτά ησυχίας. Το δεύτερο μέρος επίσης δεν ήταν κάτι σημαντικό παρά μόνο να πάω αυτοπρόσωπος στο ληξιαρχείο με μία υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 και την αστυνομική μου ταυτότητα. Τέλος το κράτος με προστατεύει από το να γίνεται άλλοθι το θρήσκευμά μου για άσκηση εξουσίας αφού έτσι κι αλλιώς δεν αναγράφεται στην αστυνομική μου ταυτότητα.

Είναι δικαίωμά μου να επιλέγω το θρήσκευμά μου ελεύθερα και συνειδητά και σε ενήλικη ηλικία !

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



AXMET



Ονομάζομαι Αχμέτ και είμαι 16 χρονών και από 7 χρονών δουλεύω σε μια βιομηχανία παπουτσιών στην Καλκούτα της Ινδίας.

Κάθε μέρα εγώ και η οικογένεια μου αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε για 16 ώρες την ημέρα συνεχόμενα και με αμοιβή 2 φέτες ψωμί καθημερινά. Αμέσως μετά την εργασία μας ,μας γυρνάνε εμένα και την οικογένεια μου πίσω στο σπίτι . Είμαστε πλέον ελεύθεροι να κάνουμε ότι θέλουμε παρόλο που έξω επικρατεί το απόλυτο σκοτάδι. Κάθε επόμενη μέρα μαζευόμαστε εμείς και οι υπόλοιποι εργάτες του χωριού μας στο καθορισμένο σημείο όπου περνούν οι υπεύθυνοι και μας πηγαίνουν πίσω στον τόπο εργασίας μας.

Δυστυχώς εκτός από την εξουθενωτική μας εργασία παραμονεύουν και διάφοροι κίνδυνοι, οι τοίχοι των βιομηχανιών πέφτουν με αποτέλεσμα να θρηνούμε πολλά θύματα , ανάμεσα τους και παιδιά με τα οποία μεγαλώσαμε όλοι μαζί.

Την επόμενη φορά που τα καινούργια σου παπούτσια σε πάνε βόλτα σκέψου ότι τα έφτιαξαν χέρια σαν τα δικά μου .

Από όσα διάβασα

ένα κρατάω καλά

**...Σημασία έχει να παραμένεις
άνθρωπος.....**

**.....Θα την αλλάξουμε τη ζωή
παρόλα αυτά**

Κατερίνα Γώγου